



Cursus

Spirituele ontwikkeling

We leven als mens in een bijzondere tijd. Dit op de verschillende vlakken. De wetenschappelijke ontwikkeling gaat op dit moment zo snel, dat we het bijna niet meer kunnen volgen. Een tegenhanger van deze ontwikkeling is de spirituele ontwikkeling. Deze versnelt zich ook in een tempo, wat soms lastig is om te volgen. Het denken, ontdekken en het voelen en beleven horen bij elkaar, maar bewandelen in de huidige tijd soms elk een eigen weg.

De juiste weg bewandelen is soms lastig. We gaan op zoek naar onszelf, naar de beleving van de natuur en de verbinding met het universum. We proberen de wereld te begrijpen en gaan op zoek naar doel en zingeving van het leven.

De vraag daarbij is; hoe weet ik wat mijn doel is in het leven. De vraag beantwoorden kan alleen als je kunt en wilt kijken naar jezelf. Wie ben je, wat wil je en wat is de rol die je als mens inneemt in het leven.

De cursus spirituele ontwikkeling heeft als doel, je kennis te laten maken met een aantal basis begrippen. Ze kunnen helpen om inzichten te krijgen en ruimte voor jezelf te creëren voor nieuwe kansen in het leven.

Spirituele ontwikkeling en groei brengen bewustwording van lichaam en geest van de mens en het leven op aarde.

De cursus spirituele ontwikkeling bestaat uit vier thema's en is in vier sessies verdeeld.

Kracht, basis van je intuïtie

Weerbaarheid

Verbinding

Bewustwording van je intuïtie

Voor de aanvangsdatum van de cursus en voor meer informatie kun je contact opnemen met Jellie van der Vliet, Energetisch Therapeut®.

Lisdodde 7
9207 AR Drachten
Tel: 06 52870587

info@jellievandervliet.nl
www.jellievandervliet.nl

